



Johan Museeuw

Als geen ander kent Museeuw de toppen en dalen van een carrière, de smaak van euforie en verslagenheid. Hij weet hoe glad de weg is naar de roem, maar hij kent ook de manier om de rug opnieuw te rechten. Levenslessen waar iedereen een boodschap aan heeft. Wie heeft niet met de rollercoaster van het leven te maken?



José De Cauwer

Ex-renner, ex-ploegleider, ex-bondscoach en sidekick van Michel Wuyts. Het brein achter de successen van Hennie Kuiper, de legendarische Tour-overwinning van Greg LeMond in 1989 en de WK-titel van Tom Boonen in 2005. Kent iemand beter het hart en de coulissen van de wielersport?



Rik Vanwalleghem:

Ex-journalist en ex-directeur van het Centrum Ronde van Vlaanderen. Naast bovenstaande namen op de rooster leggen maakt hij in zijn eigen voordracht de vergelijking tussen topsport en de bedrijfsweld. Hoe je met een groep een bepaald resultaat kunt behalen, waarbij de wielersport uitstekend als metafoor dienst kan doen. Hoe leef je naar een bepaald doel toe? Hoe giet je cement in een groep? Hoe ga je om met tegenslag en crisis? Hoe pak je uiteenlopende karakters in de groep aan? Hoe ga je om met slecht nieuws en tegenslag? € 375

VOORDRACHTEN EN PRAATAVONDEN

Journalist Rik Vanwalleghem haalde keer op keer de pieren uit de neus van de Ronde-helden. Sappige verhalen uit de buik van het peloton. Hij doet dit met plezier nog eens over voor jullie, wat garant staat voor heel wat verbaasde blikken en de nodige hilariteit. Mogelijke gasten zijn Ludo Dierckxsens, Johan Museeuw, José De Cauwer en Dirk Nachtergaele.



Ludo Dierckxsens

Etappewinnaar in de Tour en Belgische Kampioen. Extra straf wetende dat hij tot zijn 30ste loodgieter was en pas daarna begon te koersen.



Dirk Nachtergaele

Ex-verzorger bij QuickStep en de Rode Duivels. Verhalen over een Poolse coureur die glazen eet en renners die (valse) tanden verliezen onderweg. Voer voor heel wat verhalen dus. Maar sssst, je weet ze niet van hem...



Geert Vandenbon

Geert Vandenbon werkte 23 jaar mee aan de organisatie van de mooiste wielerklassieker ter wereld. Hij is dus een bevoorrechte getuige van Vlaanderens Mooiste. Geholpen door heerlijke archiefphoto's, spitse beeldmontages en unieke documenten, spit hij diep in het verre en het recente verleden en kijkt hij naar de toekomst van de Ronde. € 145



Jurgens Creyf

Paul Deman is de winnaar van de eerste Ronde van Vlaanderen in 1913 en was spion per fiets tijdens de allesverwoestende oorlog van 1914-1918. Het volledige verhaal van deze heldhaftige wielrenner wordt gebracht door Jurgens Creyf. Hij neemt je 30 minuten lang mee op sleptouw doorheen de wonderbaarlijke levenswandel van de allereerste Ronde-winnaar. € 105

Prijzen zijn afhankelijk van de gekozen gast. Op aanvraag te verkrijgen.